

Såg David något?

<mirjam@solumnovum.se>

2138-01-19 12:11

Till: <tristan@solumnovum.se>

Om du visste vad lättad, glad och samtidigt ledsen jag känner mig! Så otroligt glad för att du lyckats nå David. Han lever! Men varför måste han sitta fast i samma intighet som jag? Du skriver att han frågar om säkerhetsrutiner. Vad menar du med det? Vi brukar ju ha med oss grejer för att klara vilket scenario som helst när vi lämnar bubblan. Jag klarar mig länge än med den utrustning, proviant och arradendumsalva jag har. Kan David ha blivit av med sin utrustning? Eller går tiden snabbare där han är? Det är klart, vi klarar oss inte hur länge som helst. Du svarade förresten aldrig på hur länge en oxigenerator håller.

Okej, så portalen ser hel ut på din sida. Då är det någon annanstans vi måste leta efter den exploderade delen. Det lär bli lätt som en plätt. INTE. Kan du fråga David om han såg någonting innan det blev ljust och orange? Eller om han minns vad som hände innan han hamnade där han är nu?

Apropå om vi borde ha stannat istället för att lämna, det är klart att vi inte kunde vara kvar när de andra skötte om Jorden så dåligt och snart skulle förstöra den för gott. Visst, varken du eller jag var med då. Det var länge sedan. Och de som lämnade var ju de smartaste och mest lämpade för att bilda en ny civilisation. Vi hade inget behov av de andra. Vi borde vara glada och stolta. Men jag kan inte riktigt finna mig i allt hon säger. Och jag vet inte om det blev bättre precis. Nu har vi bara sten och damm. När man läser om Jorden, om gröna växter, blåa hav och färgglada fjärilar så känns den som ett paradiset. Men jag vet ju att den inte finns kvar. De andra förstörde den. Men hur ska vi lyckas överleva på Solum Novum? Du vet att det är något som är allvarligt fel, fastän ledningen inte har velat säga det högt. Tror du att det blir några fler efter oss och Freya? Kommer Freya ens att få vara kvar om någon "som räknas" kommer på att hon inte kan hantera siffror? Jag undrar om vi verkligen har en framtid på Solum Novum. Var det därför Professorn och hennes team stack? För att rädda sig själva? Eller var det för att rädda oss?

Jag blir lite knäpp av att vara ensam. Tur att det går att skriva. Tack för ditt stöd och glöm inte att fråga David!

/Mirjam

Ps. Till er på Jorden. Vi har klurat lite på krypteringen och tror att vi kan hitta en kod för att dechiffrera era meddelanden när de tas emot. Jag hoppas att det kommer att funka, så prova att skriva igen. Jag vill förstå vilka ni är!